

**SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 579

van **STEVE VANDENBERGHE**

datum: 30 mei 2022

---

aan **BEN WEYTS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

---

*Lerarentekort - Levensbeschouwelijke vakken*

Leerlingen hebben volgens de Belgische Grondwet recht op levensbeschouwelijk onderwijs. Om de levensbeschouwelijke vakken te geven, worden leerkrachten aan scholen voorgedragen door de bevoegde instantie van de erkende godsdienst. Maar net zoals in de rest van het onderwijs, is ook hier een groot tekort aan leerkrachten. Daardoor krijgen leerlingen geen levensbeschouwelijk onderwijs en laten zelfs sommige scholen leerlingen die al lang geen levensbeschouwelijk onderricht hebben kunnen krijgen wegens dat tekort, een ander levensbeschouwelijk vak volgen.

1. Heeft de minister er weet van dat er specifiek tekorten zijn voor leerkrachten levensbeschouwing?
2. Hoe staat de minister tegenover de praktijk dat leerlingen wegens een lerarentekort een ander levensbeschouwelijk vak moeten volgen in plaats van datgene waarvoor ze gekozen hebben?
3. Welke maatregelen zal de minister op korte en lange termijn nemen om het lerarentekort voor de levensbeschouwelijke vakken op te lossen?



**Vlaams  
Parlement**

**BEN WEYTS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

---

**ANTWOORD**

op vraag nr. 579 van 30 mei 2022

van **STEVE VANDENBERGHE**

---

1+3. "Leermeester of leraar in een levensbeschouwelijk vak" werd recent toegevoegd aan de lijst van knelpuntvakken. Voor deze knelpuntvakken kunnen nieuwe personeelsleden tot 10 jaar geldelijke anciënniteit meenemen. Dit is slechts 1 van de maatregelen die ik neem om het lerarentekort voor de levensbeschouwelijke vakken aan te pakken.

Daarnaast spreekt het voor zich dat de maatregelen die ik neem om het lerarentekort in het algemeen het hoofd te bieden ook gericht zijn op de groep leermeesters en leraren levensbeschouwelijke vakken.

2. De vrije keuze van levensbeschouwing is grondwettelijk gegarandeerd en niemand kan verplicht worden om een andere levensbeschouwing te volgen dan diegene waarvoor hij gekozen heeft.