



ZOMER 2010

Ouders vertellen

VILLA ROZEROOD vzw, Fazantenlaan 28 - 8660 De Panne
Tel: 058/42.20.24 - GSM: 0473/44.88.84
info@villarozerood.be - www.villarozerood.be



Wat een week! Het doet ongelooflijk deugd om te zien hoe iedereen hier echt een hart heeft voor onze kindjes, maar ook hun broers, zussen, mama's en papa's.

Het thuisgevoel, de rust, de inzet, het warme gevoel... we hebben van alles gezien. Villa Rozenrood heeft nu al een plekje in ons hart veroverd, wat er ook gebeurt. De warmte die we hier gevoeld hebben dragen we voor altijd mee.

Van harte bedankt... en tot exersiens!

Ayco, Petra & Peter 13-08-10





AYCO

Het is niet dat we met Ayco niet op vakantie kunnen gaan. We moeten alleen vooraf voldoende info bij mekaar harken om uiteindelijk iets te vinden dat zo veel mogelijk aan onze noden beantwoordt. Voldoende ruim, je moet er wel overal met een rolstoel door kunnen. Misschien toch niet té ver van huis en de vertrouwde artsen, je weet maar nooit. En bij voorkeur ook nog een plek waar Ayco iets aan heeft: waar ze leuke dingen kan horen of voelen. Zomaar een brochure openslaan en op goed geluk iets uitkiezen is er dus niet bij.

Als de grote dag daar is, laden we onze auto bomvol met alles wat we nodig hebben om Ayco hetzelfde comfort te kunnen geven als thuis. Ayco's medisch dossier niet vergeten? De mensen kijken wel wat raar op als die 'verhuishwagen' met vreemde voorwerpen toekomt. Dat we later op de week nog meer vreemde blikken krijgen als we in de weer zijn met medicijnen en sondevoeding, daar zijn we ook al aan gewend. En waar kunnen we hier een wasmachine vinden, want we hebben toch weer een klein ongelukje gehad?

Kortom: veel gedoe, teveel aan ons hoofd om goed te zijn, maar we trekken ons plan, zoals we dat altijd doen. Maar wat als vakantie ook eens anders kon zijn? Dat 'anders' hebben we deze zomer gevonden in Villa Rozerood.

Het is niet in twee woorden te beschrijven wat Villa Rozerood nu precies zo bijzonder maakt. Uiteraard is het, als zorghotel voor gezinnen met zwaar zieke kinderen, helemaal uitgerust om onze kindjes en hun families goed te kunnen opvangen. Dat spreekt eigenlijk vanzelf. Rustig gelegen, ruime kamers, veel speelgelegenheid binnen en buiten, een volledig uitgeruste zorgbadkamer, een snoezelruimte, ... Maar Villa Rozerood is voor ons nog veel meer.

Villa Rozerood is gemoedsrust. Dat medisch dossier, dat was al op voorhand besproken en ligt klaar, alleen maar voor het geval dat. En je weet dat alles voorhanden is zodat je je kind dezelfde zorg kan geven als thuis. Als je wil, kan je die zorg even delen met personeel of vrijwilligers. Niet dat we daarvoor staan te springen, maar we weten dat het kan.

Villa Rozerood is op adem komen. Na een jaar zorgen voor, ook een beetje voor jezelf laten zorgen, zodat je er daarna weer tegen kan. Nog meer tijd dan anders kunnen vrijmaken voor je kind, ook voor de maaltijden wordt immers gezorgd. Ook voor broers en zussen zijn er vele mogelijkheden tot ontspanning, al dan niet onder het toezicht van een van de vrijwilligers. Zij hoeven even geen rekening te houden met de beperkingen die een zieke broer of zus oplegt aan hun gezin.

Villa Rozerood is ontmoeting en herkenning. Ieder gezin heeft zijn eigen verhaal, maar er zijn ook altijd raakpunten. Er worden tips uitgewisseld, het 'leed' wordt even gedeeld en er wordt daarbij ook heel wat afgelachen. Niemand die vreemd opkijkt van dozen met medicijnen, sondevoedingspompen of dat enige lastige moment aan tafel. Iedereen geniet mee van een goede dag en kijkt lichtjes bezorgd als het even wat minder gaat.

Villa Rozerood is heel veel warmte. Het is wonderlijk om te zien hoe personeel, vrijwilligers en de andere gezinnen écht een hart hebben voor onze kindjes, maar ook voor hun ouders, broers en zussen. Er wordt geluisterd naar ons verhaal en ja, er vloeit al eens een traantje.

Villa Rozerood is vooral: het gevoel om thuis te komen op vakantie. Een plek, speciaal voor gezinnen zoals de onze, waar alles kan en niets moet. Daar wordt erg hard aan gewerkt én veel geluisterd naar de gasten, zodat Villa Rozerood alleen nog maar beter kan worden. Villa Rozerood heeft nu al een speciaal plekje in ons hart veroverd.

Petra & Peter

Het was een zeer aangenaam verblijf!
 Robbe en Ruf maar ook de papa en mama
 hebben een fantastisch weekend achter de rug!
 Wij komen zeker nog terug.
 Proficiat en bedankt aan heel het team.

Lieve & Dierik Robbe & Ruf



ROBBE

Vrijdag 27 augustus 2010, 17u30, we komen aan in "Villa Rozerood" in De Panne.

Een week voordien hadden we voor de éérste keer gereserveerd voor een weekendje ontspanning in het gloednieuwe zorghotel.

We wisten echt niet wat we mochten verwachten? Enkele dagen voordien hadden we nog een reportage op VTM gezien en we waren dolenthousiast.

Onze verwachtingen werden dan ook vanaf de éérste minuut ingevuld! De ontvangst is super, Danielle de directrice, geeft ons een uitgebreide rondleiding en heel wat uitleg over wat we dat weekend mogen verwachten.

De kamers, de ontspanningsruimtes, de eetkamer, alles is er prachtig ingericht en kraaknet! We voelen ons in een echt sterrenhotel!

Het is dan ook een vrij recent gebouw, een voormalig klooster van 1991 dat omgebouwd is naar een zorghotel voor zieke kindjes met hun ouders. Ook het eten is zoals in een sterrenrestaurant, super-lekker en een zeer goede service van de vrijwilligers, zoals op hotel!

Maar natuurlijk zijn we hier niet alleen om onszelf te verwennen, maar vooral onze Robbe.

De mensen ginder omringen Robbe met de beste zorgen, hij wordt in de watten gelegd als een echte prins!

De snoezelruimte, de ongelooflijk prachtige tuin en de supergrote tv in de ontspanningskamer waren een droom voor Robbe.

Er is ook een volledig ingerichte badkamer met speciaal bad en til- lift waar we onze Robbe iedere dag konden wassen. Dat was puur genieten voor hem!

Ook Raf, de kleine broer van Robbe werd niet vergeten, hij was niet weg te slaan uit de grote speelkamer en de tuin met piratenboot en zandbak. We hebben echt een fantastisch en ontspannend weekend achter de rug, met als afsluiter een bezoekje aan Plopsaland dat vlakbij ligt.

Het is een aanrader voor iedereen die er is tussenuit wil met hun ziek kindje, zonder zich zorgen te moeten maken over van alles en nog wat!

Er wordt daar echt voor alles gezorgd, het zieke kind, de broertjes, de zusjes en de ouders. En dat alles aan een zeer redelijke prijs!

Wij hebben alvast voor volgende zomer een weekje gereserveerd, zodat we zeker zijn van ons plaatsje.

Didier, Lieve, Robbe & Raf

We willen wist en vooral IEDEREEN bedanken voor deze prachtige vakantie!
 Het is moeilijk onder woorden te brengen hoeveel dit voor ons betekent...
 We hadden nooit gedacht dat we nog eens samen met ons gezin "zorgeloos" op vakantie zouden kunnen gaan.
 Mima heeft enorm genoten, Soetkin heeft de vakantie van haar leven beleefd en mama en papa hebben van de kust genoten.
 Alle vrijwilligers staan altijd met hart en ziel klaar, ook met een knikrend oor. De vaste staf doet meer dan we hadden kunnen dromen. We werden licht in de watten geleefd! Een echte thuis.
 Ook willen we de andere ouders bedanken voor de leuke babbel, intense momenten en handige tips! Bedankt Wim, Elke, Rudi en Bille!
 En we zeggen tegen iedereen: TOT DE VOLGENDE KEER!

Belinda, Bruno,
 Mima en Soetkin
 20-08-2010



In april verblijven we voor de zoveelste keer in het ziekenhuis met enorme angsten en totaal uitgeput wanneer de maatschappelijk assistente van Jette binnenwandelt. Mira is op dat ogenblik net 3 jaar geworden en na ontelbare onderzoeken hebben ze nog steeds geen diagnose.

“Gaan jullie deze zomervakantie ergens naartoe?”, vraagt ze. “Neen, wij blijven thuis.”

Door de ernstige epilepsieaanvallen durven we niet. Een bungalowpark, zoals vorig jaar, is nu ook totaal geen optie. De kamers zijn er trouwens zo klein dat het puzzelen is om apparaten, medicatie, rolstoel,... een plaatsje te geven.

En dan vertelt de assistente over een prachtig initiatief : VILLA ROZEROOD.

Eenmaal thuis bekijken we de site op internet en nemen we contact op. Wat onzeker boeken we even later een vakantie voor augustus. Het medisch dossier van Mira wordt opgevraagd en dit geeft ons onmiddellijk een goed gevoel.

Dit is het begin van een onvergetelijke vakantie. Een droom die werkelijkheid werd.

Eindelijk een plaats waar we ons thuis voelen.

Alle voorzieningen (snoezelruimte, aangepaste badkamer, ...) zijn aanwezig. De kamers zijn zeer ruim. Overall knusse hoekjes en salons. En vooral ongelooflijk lieve mensen met een warm hart. Het personeel en alle vrijwilligers staan altijd voor ons klaar. Steeds een helpende hand en een luisterend oor voor mama en papa.

Mira wordt vertroeteld en geknuffeld, krijgt massages en wordt behandeld als een prinsesje.

En ook haar grote zus Soetkin wordt verwend. Wandeltochten, knutselmomenten, een kabouterzoektocht in het bos, een natuurwandeling, ravotten in de speeltuin en in de zandbak. Zo krijgt zij ook eens heel veel aandacht en het ontroert ons hoe intens ze geniet van de vakantie aan zee.

Want zij heeft ook al zoveel meegemaakt ... MUG en ambulances aan huis, ontelbare opnames van haar zusje op de spoedafdeling en intensieve zorgen, Mira en mama die weken in het ziekenhuis verblijven, mama of papa die angstig zijn en wenen, Mira die blauw wordt als ze samen in bad zitten, ...

We doen ons best, maar we beseffen dat het allemaal een impact heeft op ons gezinsleven.

Deze vakantie was dus een enorm intense belevenis. Ook het contact dat er onmiddellijk is met de andere ouders is zeer mooi. Je lacht samen, je voelt je op je gemak en je merkt dat er heel veel raakvlakken zijn. Hier kan je je verhaal kwijt en je merkt dat ze echt begrijpen wat je bedoelt.

"29-08-2010"

Villa Rozerood!! In kleine dingen "GROOT"
Moëke Maddy, Daniëlle, aan alle vrij-
willigers DANK U WEL!

Ontbakeruchtig en Spontaan. We vinden
het jammer om te gaan :-)

We kwamen even tot rust aan de kust!
Zeker is ook: We komen nog terug! Dat
betoven we stuk! :-)

- KAREL werpt zich onverschrokken in Plopsaland
- MOËKE MADDY haat superlekkere spaghetti
- de leuke koffiehokken met Jans en Allemans
- onze verruende vaders, bruyes, ...
- de verzorgde kamers en huiselijke sfeer
- De spontane en vriendelijke ontvangst ...
- ...

Zeker tot een volgende keer! Dan zien
we elkander weer!! Dikke kussen!

Fam MYS-GODRIE

CARL, AN, EMIEL & FLOR ♡

XXX



La vie en rose...

Nous tenons à vous remercier vivement pour le séjour inoubliable. Nous avons vraiment passé quelques jours merveilleux en votre compagnie. L'équipe est formidable et chacun d'entre vous nous a apporté énormément de chaleur, une aide précieuse et rassurante et vos sourires nous ont certainement apporté aussi un peu de soleil malgré le temps couvert et la grisaille!

Les enfants ont passé un agréable moment dans la villa et ont reçu toute l'attention nécessaire afin que nous, parents, puissions passer du temps ensemble, ce qui n'est pas négligeable.

L'organisation est exceptionnelle et tout est prévu merveilleusement bien et dans les moindres détails afin que tout se déroule sans encombre.

Encore MERCI du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour que ces vacances soient inoubliables pour TOUT LE MONDE

La famille HOZE (Adeline, Elix, Guillaume, Alexandre et Jennifer)



16 augustus '10

Het is ons zeer goed bevallen. Het was een
leuk bezoekje voor ons, wat afkoken ... en
juellie zijn met glog en wimpel gestaan.
Het was heel top voor ons als koppel, voor
de 2 zusjes en natuurlijk ook voor ons Woutje.
Veel kan, niets moet! Hal huiselijke sfeer,

Wij komen zeker en vaak terug,
maar dat wat langer om echt
wat meer op adem te komen,

BEDANKT!!!

Fannie Van Boelen,



15 augustus '10

Het zijn tevreden klanten die terugkeren!
Na een geslaagd verblijf in april waren we dit weekend
weer van de partij! We vonden het weer gezellig,
vriendschappelijk, hartelijk en deugdzaam.
Ward wordt hier prinselijk behandeld en staat reeds
te popelen voor een volgend verblijf...
We wensen jullie project alle succes toe en hopen dat
jullie dit enthousiasme goed volhouden...
Zien tot later!

Familie De Paey - Verdriess (Lokom)



In het infoboks-nummer van december 2009 lazen we over een succesvolle testweek in Villa Rozerood : een splinternieuw zorghotel voor gezinnen met een zwaar zorgbehoevend kind. Het zag er een heel aantrekkelijk, mooi en modern hotel uit, goedgelegen aan de kust van De Panne. Maar aangezien onze Ward wel rolstoelgebruiker maar niet 'zwaar' zorgbehoevend is dachten we dat ons gezin niet direct in aanmerking kwam voor dit project.

Nochtans, op zekere dag kwam Moeder Overste van de congregatie van de H. Engelen bij mijn ouders langs om ons warm te maken voor een verblijf in Villa Rozerood. Het gerenoveerde en gemoderniseerde klooster behoort hen toe en is na leegstand in erfpacht gegeven aan een 'nobel doel' : namelijk de vzw Rozerood.

Met het paasweekend voor de deur gingen we op deze uitnodiging in. Samen met vier andere gezinnen bleken we tot de eerste officiële gasten te behoren.

Onze ervaring met de familiale en huiselijke sfeer was direct subliem. Woorden schieten te kort om de hartelijkheid te beschrijven waarmee vele vrijwilligers de families onthalen en begeleiden. Ook de broertjes en zusjes van het zieke kind worden ronduit in de watten gelegd. Het contact met andere ouders met een ziek kind was verrijkend en deugddoend. En het hotel zelf, het moet gezegd: het is prachtig! Hypermodern gerenoveerd, aangepast aan rolstoelgebruikers, ingericht met een hoog-laag-whirlpool, snoezelruimte, speelkamer, speeltuin, speelzaal met Wii. Wat een luxe! Alles is aanwezig voor een zorgeloze vakantie. Op 100 m ligt de tramhalte en op 5 minuutjes sta je op de zeedijk.

Wegens het succes van deze veel te korte vakantie reserveerden we in augustus opnieuw. Isabelle, de verpleegster, besprak voor ons een strandrolstoel met dikke banden. We wandelden hiermee anderhalf uur langs de golven tot in Frankrijk. Gezellig met de voeten in het water en in het zand, vér van de drukke zeedijk. Moeten we nog doen! Weerom was ons verblijf in Villa Rozerood allerhartelijkst en persoonlijk. We komen zeker terug!

Mama van Ward

ONWAAR
SCHIJNLIJK!

was op alle vlak!

De vakantie gaan met onze Nils is niet evident. Het ettelijk uurtyt achter de PC en op internet slagen we erin om een vakantie te boeken. Dan moog maeten we ons aldaar behelpen... Het soude kunnen zeure, over de hotels die niet aangepast zijn aan onze kinderen bla bla bla... Maar lotten we schrijver over de meerwaardes van Villa ROZEROOD! Een voorbeeld voor... Ik heet direct voelde we "Dier ons op ons gemak! De rustige sfeer, prachtige inrichting, vriendelijke mensen, alles was "echt"! We kopen dat Villa Rozerood en al z'n medewerkers die gedrevenheid en "echtheid" kunnen blijven doorgaan, aan al d'n bewoners!

Wij dankes iedereen voor de heerlijke vakantie!
De leuke andere services, de vrijwilligers, het personeel,...

MERCI Wim, Elle
Nils, Stef en Roel



12/9/2010

Een weekje al naar onze aankomst zie ik tepen Danielle ... dit is voor mij een kado dat uit de hemel komt rollen. Als alleenstaande moeder samen met de 2 kids op vakantie gaan, wetende er staan mensen klaar om me te helpen. Het lang weekend is te snel voorbij, het hieldotje is overgedaan en was zelf veel meer dan voorgesteld!

Jullie waren geweldig, super vriendelijk, lief, begaan ... elk kind van jullie! Het bad was hemel, plopuitstap super, verblijf primaal. De teentjes werden gelukkig, sinds dan zijn alle emoties losgekomen!

Een lach, een traan ... het boort eby! Fers een man zich ontspant ... Het deed deugd!

We komen zeker en heel graag terug!

Anna  Robbe 



Wij waren hier een weekend
"in de wolken"!
Mooie locatie, prachtige mensen die
er het meest voor gaan en toffe animatie.
Wij komen zeker nog een keertje terug
en dan blijven we wat langer.
Tot volgende keer en heel erg bedankt!
Michel, Véronique
Aline en Maxime

~~12/09/2010~~
12/09/2010



ROUDERS & KINDEREN ONTMOETEN ELKAAR...

